

VOETNOOT VERLANGEN

Een kennis stelde de vraag of verlangen ongezond is als het je doet lijden. Kort daarvoor las ik een opmerking van psychiater Mark Kinet in zijn te verschijnen boek over passies dat de ondoorgroefde kern van passie 'waarschijnlijk het exces' is. Laten we zeggen dat passie, hartstocht en verlangen min of meer hetzelfde zijn, hooguit verschillen in intensiteit. Het exces is destructief, in positieve en negatieve zin, en kan lijden veroorzaken. De literatuur gaat grotendeels over dergelijk lijden; het verzen- gende vuur van de hartstocht is de

essentie ervan. Verscheidene filosofen manen ons geen slaven van onze hartstochten te zijn. Is dat haalbaar? En wenselijk? Vermoedelijk wel, het verantwoordelijkheidsgevoel zou veel vuur moeten doven, maar wij blijven toch gretig lezen over en kijken naar mensen die het verantwoordelijkheidsgevoel laten varen. Ten slotte: het is een vergissing te denken dat bevredigd verlangen lijden kan voorkomen, bevredigd verlangen zorgt voor nieuw verlan- gen.

Arnon Grunberg



Museum Dr Guislain Gent, Kliniek St Jozef Pittem, Boekhandel Limerick Gent en de auteur nodigen u uit voor een **feestelijke boekvoorstelling en receptie** op zondag **12 maart 2017** van **11.00-13.00u** in het café van het **Museum Dr Guislain** met o.a. een **tweegesprek** tussen **Marc De Kesel** <http://marcdekesel.weebly.com/> en de auteur www.markkinet.be



Arnon Grunberg in zijn voorwoord: 'Ik wens Kinet vele lezers toe'.

Inschrijvingen voor 6 maart 2017 via www.limerick.be of gert@limerick.be
Idem dito voor bestellingen of rechtstreeks via Garant Uitgevers
<http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044134629>
Wie is ingeschreven krijgt na afloop gratis museumbezoek ten geschenke.