

Crescendo non troppo

Je hebt me van alles verteld
Zonder je stem te verheffen:

Van het spel tussen regen en wolken,
Van Piero della Francesca
En het dandyeske van het verdriet.

En je hebt me een vraag gesteld
Van op drie meter afstand
Of misschien zelfs minder

Waarop het antwoord al lang
Als een met de losse hand getrokken lijn
In de lucht hing.

Klappen de muren van deze kamer
Immers niet open?

En lag het licht van de lamp
Niet in een bocht op je gezicht
Zoals jijzelf als een bocht

In het licht lag?